



"Lanternetid er mørketid. Vi kommer i en helt anden stemning i efteråret. Vi går mere indad, samler os om studier, tanker, bliver – som voksne – mere selvbevidste.

Det tiltagende mørke derude i naturen får os til at vågne op – vække os til modstand. Vi vil ikke lade os overmande af mørket. Sommerlyset kan vi hengive os til, men efterårsmørket må vi kæmpe imod. Solen og lyset er ved at forlade os.

Hvad kan vi gøre for ikke at blive overvældet af mørket? Vi må tænde vort eget lille lys, så det kan skinne for os og for andre. Vort bevidsthedslys i tænkningen – og et lille ydre fysisk lys i vores lanterne..."

Kære forældre.

Torsdag den 17. november kl. 16:00-17:20 har vi lanternefest i sfoen.

Forældre, bedsteforældre, søskende mm. er mere end velkomne.

Klokken 16:00 byder vi først på æbleskiver, kaffe og saft og velkommen og tænder op i bålet derefter tænder vi lys i alle de smukke lanterner som jeres børn har tegnet og malet i løbet af de sidste par uger. Klokken 16:30 går vi en tur i mørket med alle vores lysende lanterne, imens vi synger vores lanternesange. Lanternefest er en fest vi holder for at minde os selv om at tage det lys vi har fået fra sommeren, med ind i mørket når vinteren nærmer sig.

Vi synger sammen:

1. Her går jeg med min lanterne...
2. Lanterne, lanterne sol og måne og stjerne...
3. Morten, Morten, Morten var så from en mand,

HUSK: varmt tøj til lanternefesten og HUSK HUSK HUSK tændstikker, gerne lange tændstikker eller lighter!!!

Nu begynder efteråret for alvor og vinteren nærmer sig.

Vi bruger en stor del af dagen i sfoen udenfor og vi vil derfor bede alle forældre at lave et garderobe tjek og sikre, at jeres barn har skiftetøj, overtøj, varme sko og naturligvis huer og vanter.

Torsdag den 1.december har i legetøjsdag i sfoen.

Mange lysende lanternehilsner

Michelle. Anne-Katrin, Ewa og Isabella

SANGTEKSTER

Sang 1 :

Her går jeg med min lanterne

Her går min lanterne med mig.

Deroppe lyser en stjerne, her lyser vi på vor vej.

Den hane gal, den kat den peb, ha-ha.ha, la-bomme-la-bomme-la-bom

Sang2

Lanterne, lanterne sol og måne og stjerne.

Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys,

Skinne højt min lille lanterne

Sang3

Morten, Morten, Morten var så from en mand,

Lys på himlen satte han

At droppe se man kan,

Hvad der sker i by og land.